

# Ved Nytaarspremierer

— Goddag, Koster, De har jo haft en fin Sæson igen med mange glimrende Sejre.

— Dertil vil jeg bare sige, naar Sandheden skal frem, at jeg ikke i en Hast glemmer Sæsonen 1956, for jeg har sjældent haft en Sæson med saa megen Utur som i Aar. Een Ting er, at man i en Periode kan være mindre godt kørende, det er noget, alle prøver, men en saa forskrækkelig Utur, som jeg har været udsat for i 1956, skal man lede efter. Det har for mig været nærmest utroligt, og det kan godt ærgre En en Kende, fordi jeg uden denne Utur vilde have vundet betydeligt flere Løb, ja, jeg vover at paastaa, at jeg i saa Fald havde haft ca. en Snes flere Sejre hjemme.

— Det Tal, der for Deres Vedkommende staar paa Sejrslisten, er ellers flot, men kan De ikke nævne nogle af Uheldene?

— Tag Moster f. Eks. Først fik hun et tykt Knæ, og det tog lang Tid. Da Sagen endelig var klar igen, fik hun en Hornkløft, og da den var overstaaet, hvad tror De saa, der skete? Saa fik hun en til! Det er da fantastisk. Og vi kan tage Redmond, der har maattet døje i lang Tid med Kodeforvridning, og saadan kunde jeg blive ved med at »øse op«. . . Den Slags Uheld kan godt tage paa Humøret, naar man ellers følte, at man var inde i en Sæson, der kunde have givet de helt store Resultater. Naa, men det gaar jo nok alligevel.

— Er Moster nu færdig med sin daadrigge Karriere?

— Ja, det er Meningen, og man skulde jo tro, at hun kan blive af Værdi for Avlen. Der har været Planer om, at hun skulde føres til Rollo, men hvis denne glimrende Avlshingst flytter helt til Stockholm, er det dog vist for langt borte. Kombinationen Rollo—Moster burde ellers kunne give et godt Afkom. Det er jo altid et Problem, til hvilken Hingst man skal føre en Hoppe.

— I Stedet for Moster skulde De gerne have en ny Stjerne i Stalden.

— Ja, og hvor faar man den fra. Jeg vil dog ikke lægge Skjul paa, at jeg har et meget lovende Emne i Salacia Bingen, hvis Hoppen ellers fortsætter den gode Udvikling, hun er inde i.

— De har ogsaa en god Hest til Derbyet.

— Ja, Tjaldur er slet ikke værst, men det kan komme til at knibe overfor en Hest som Tjavs. Hvis den overvintret godt, er den sandsynlig Derbyvinder.

— De er heller ikke ringe kørende i 3-Aars-Aargangen.

— Rigtigt. Med Vestjyden. Det er ikke saa galt.

— Deres egen Kondition er stadig tilfredsstillende.

— Ja, jeg kan ikke klage. Jeg befinder mig udmærket.

— Saa er der Haab om at se Dem i Sulkyen endnu en Aarrække.

— Ja, saa længe Skavankerne ikke har meldt sig med større Styrke, ser jeg ingen Anledning til at holde inde.

— Og nu fylder De snart 70. Det maa være hyggeligt, naar man er i en saadan Form.

— Ja, Datoen er den 20. Januar, og det er lige akkurat en Travløbsdag, hvilket baade er godt og skidt, mest det sidste.

— Saa bliver der en god Lejlighed for Publikum til at hylde Dem.

— Jeg tror nu helst, jeg vilde forsvinde den Dag.

— Det faar De nok ikke Lov til.

— Næh, det kan nok være.

— Hvad mener De om Vintertravet?

— Ja, hvad mener jeg? Det gaar jo meget godt, naar Vejret ikke er værre, men det er dog min Mening, at det vilde være det bedste, hvis der var Pause hver Vinter i nogle Maaneder ligesom i de gamle Dage.

— Det er vel Økonomien, der kræver Hel-aars-Travet?

— Det er det maaske nok. Udgifterne til Byggeriet har jo været meget store, men det er paa en Maade ufatteligt, at Publikum stadig har Penge til at spytte i Bøssen med.

— Et meget beundringsværdigt Træk hos Dem, Koster, er Deres fortsatte Kampmod. Man saa det forleden paa Amager, hvor De med Susanne laa og sloges med Sonny Boy. Skønt De var slaaget, drev De Deres Hest frem igen og vandt en yderst kneben Sejr. De maa stadig have en kolossal Energi.

— Lysten til Konkurrencen har jeg fremdedes i mig. Sagt med andre Ord: Hvis man kommer paa glat Is, vil jeg glide med.

\* \* \*

— Goddag, Sofus Sørensen, vi har lige talt med Deres »Arvefjende« gennem mange Aar.

— Jeg har ingen Arvefjende.

— Hvad mener De da om Koster?

— Naa, saadan, De er spøgefuld, men Koster og jeg kommer udmærket ud af det sammen.

— Koster fylder snart et smukt rundt Aar, og det samme gør De.

— Fylder jeg noget, det kan jeg ikke hu-

ske, det er saa længe siden, jeg fyldte noget sidst. De siger, at det er et rundt Aar, jamen, saa maa det jo være 50, jeg fylder.

— Koster siger, at han helst vilde forsvinde paa sin runde Dag.

— Jamen, det kan han bare ikke, for han har saa mange Heste, han skal starte. Den Vanskelighed slipper jeg nemmere over.

— Publikum vil sikkert ogsaa gerne hylde Dem.

— Aah, det er jo ikke saa farlig mange Bedrifter, jeg har udført i de senere Aar.

— Hvorledes har Deres Hurtigtraver, Percy Nichols det?

— Han sover lige for Tiden.

— Skal han ikke snart starte igen?

— Det bliver nok ikke lige med det samme. Jeg forlanger ikke noget af ham i Øjeblikket. For Resten er Percy Nichols ved at blive gammel, han er da ældre end jeg.

— Næh, hør nu, Sofus Sørensen...

— Jo, hvis De regner den rigtigt ud med Hestealder og Menneskealder, er Percy Nichols skam ældre end jeg. Ha-Ha.

— Hvad synes De om Vintertravet?

— Er det ikke meget godt? Jeg tror i hvert Fald, det er bedre for Trænerne, fordi flere Heste end sædvanligt holdes inde paa Banerne, naar det er Helaarstrav.

— Formanden for Det danske Travelskab, Hr. Hove, siger, at den nye Tribune ligger der, og den bliver liggende.

— Ja, det gør han jo, men Spørgsmaalet er, om man kan faa den befolket. Om Sommeren gaar det meget godt, for saa tager Tribunen den stikkende Sol og giver Skygge. Det er ikke daarligt paa varme Dage, men hvad mener De om Vintertrav med skarpt og blæsende Vej? Saa er Opholdet paa Tribunen bestemt ikke behageligt, og det bliver ikke lunere, fordi man lejer en Loge. Næh, gaa til Malmø og se, hvordan de kan finde ud af det derovre. Tribunen er maaske halvt saa stor som vores, men der er varmt og hyggeligt, der er nemlig store Glasruder for. Herhjemme har vi en Tribune til 4—5 eller 6 Millioner, hvad ved jeg, som ikke kan bruges om Vinteren. Naar man nu har begaaet en Fejltagelse, kan man lige saa gerne indømme det. Som jeg vilde gøre. Har man ofret saa mange Penge paa en Forretning som DTS paa Tribunen, maa man ogsaa kunne skaffe de sidste 100.000 Kr. med, saa der bliver sat Glas op. I Malmø er det saa ideelt, at der er to Lag Glas. De dugger aldrig.

— De er ikke bange for at sige Deres Mening, Sofus Sørensen; hvad mener De om dansk Travsport for Tiden?

— Jeg mener, at Niveauet er sænket ikke saa lidt endda. Naar jeg ser Folk, Privattrænere kalder man dem, komme anstigende ude fra Landet i deres Fedtlæderstøvler og med Sulkyer, der er bundet sammen med

Staaltraad, saa føler jeg mig hensat til Dyrskuerne i Provinsen for 30 Aar siden. Og saa taler Formanden om »Saltvandsindsprøjtning«. Jo, God Morgen, mine blanke Støvler.

— Hvad mener De om Importerne fra Amerika?

— Der blev købt 11 Følhopper og 11 Plage, og disse 11 Plage har ikke kunnet klare sig overfor vore egne Ungheste. Synes De, det er opmuntrende. Man kunde bruge betydeligt skrappere Udtryk.

— Mener De da, at der slet ikke skal importeres?

— Hvis man skulde importere, skulde man skaffe 5—6 Hurtigtravere, som straks kunde starte i de hurtige Løb og kaste Glans over Sporten. Det er, hvad vi trænger til.

— Hvad ønsker De for Dem selv i det nye Aar?

— Jeg har ingen Ønsker. Blot jeg maa bevare mit gode Helbred, kan jeg ikke »forlange« noget.

\* \* \*

— Goddag, Forvalter Lind, vi har lige talt med to andre gamle Kæmper, Koster og Sofus Sørensen.

— Hov, Hov, jeg er da kun 65 Aar, men vi kommer jo derop ad, det gør vi.

— De er friske, Koster og Sofus, og pudsig nok ryger den ene, mens den anden forlængst har kastet Tobakken over Bord.

— De skulde bare have set Koster i gamle Dage, han havde altid en Cigaret i Munden... Men det er to Herrer, der altid har ført en sober Tilværelse. Dette i Forbindelse med den friske Luft har bevirket, at de er i Form den Dag i Dag.

— Hvordan har De det selv med Tobakken?

— Jeg ryger bare en Shagpipe efter Frokost. Det er ikke noget Problem for mig. Jeg har heldigvis praktisk taget aldrig haft

## Spar over 2 Kroner pr. Løbedag i 1957

— gaa til Charlottenlund-Trav for 1,82 Kr. pr. Dag. Sæsonkort 1957 koster 75 Kr., men kan ogsaa købes for den første Trediedel af Sæsonen, og Prisen er da 25 Kr. Kortsalg ved Hovedindgangen paa Løbedage eller paa Selskabets Sekretariat, Skjoldhøj Allé 3, Charl. Telf. OR 6765.

Det er blevet »moderne« at gaa til

**CHARLOTTENLUND-TRAV**